

Dropping 2020



Vrijdag 28 februari was het weer zover, het jaarlijkse droppingsweekend. Dit jaar ging we richting Limburg en streken we neer bij groepsaccommodatie De Zandberg in het plaatsje Meterik.

Nadat we alles hadden uitgepakt en klaar gezet, konden we ballonnen gaan opblazen, dit jaar is het namelijk de tiende keer dat onder leiding van Mario en Patrick (de eerste jaren deden Toon en Michel ook mee helpen) de dropping word georganiseerd. Die toen het stokje hebben over genomen van Will, Wim en Rens, (Albert)

Die het na 15 jaar het wel genoeg vonden en zelf de droppingen wilde mee maken van de andere kant, het zelf me doen, heren nogmaals bedankt voor de gezellige jaren die jullie georganiseerd hebben.



Nadat we klaar waren met het aankleeden van de versiering en aan het eten waren deed Mario via Whatsapp, iedereen een berichtje sturen met de adresgegevens. Langzaam kwam iedereen binnen gedruppeld.



Rond 21.00 uur heette Mario en Patrick iedereen welkom en werd er verteld wat er het weekend gedaan ging worden, de avond begon met een pubquiz.

Met het groepje waar je zaterdag de stadstocht mee ging lopen was ook het groepje voor deze avond.

We zijn er achtergekomen dat je veel vragen niet zomaar wist en je zag bij verschilde teams de mobiele telefoon overuren maken.

De eerste ronde ging over de afgelopen tien jaar dropping.

Bv: in welke plaatsen zijn we allemaal geweest met de stadstochten?, dit was een van de vragen.

Ronde twee waren algemene vragen.

Bv: het zit wel in een jaar, maar nooit in een eeuw. Altijd in een maand maar niet in een week.

Wel in een dag, niet in een uur. Rara, wat is dat.....We waren in ons groepje blij verrast, dat Danny het meteen wist, wij waren er niet op gekomen.



En de laatste ronde waren muziek vragen, gelukkig hebben we een breed scala muziek kennis aan tafel zitten,



Op een paar kleine foutjes na (muziekronde), waren we best tevreden met ons resultaat. De verdere uitslag zouden we zondag horen.

Verder werd de avond onder het genot van een hapje en een drankje erg gezellig, maar wat ons wel opviel, was dat het grootste gedeelte al op tijd naar bed ging/was, ik zelf was om iets voor twaalf naar bed gegaan en werd om drie uur wakker, toen zaten er nog maar 3 mensen, vervolgens gingen die ook naar bed, terwijl ik over mijn slaap heen was, zat ik om 4.00 uur aan de koffie.

Toen om 5.00 uur beneden de zaal deur open ging en Angeline binnen kwam met een raarverhaal....Haha, ze had iets gezien wat eigenlijk niet kon! Miranda met haar bondjas aan die midden in de kamer stond..oeps, na een half uurtje is ze maar terug gegaan naar haar bed, en ben ik koffie gaan zetten. Want een uurtje later kwamen de eerste weer naar beneden.



Zaterdag

Nadat iedereen klaar was met het ontbijt (onze chef kok Patrick stond in de keuken eieren met spek te bakken) en aangekleed was, ging de eerste groep op pad richting Venlo voor de stadstocht.

Wij gingen als derde groep op pad, het zonnetje scheen en het weer was best lekker om in te wandelen, bij vraag 2 werd er gevraagd: hoeveel uilen kom je tegen in deze staat. 6 op het dak, aan het einde van de straat zei henja, wat een leuke bel, bleek er op de bel ook nog 2 uilen te zitten.



Een straat verder moesten we de Queen zoeken, deze was zo gevonden, de kleinste van onze groep, die samen met zijn mama voor de eerste keer mee was, vond deze Queen zo leuk, dat hij niet meer mee wilde.

Op een geven moment kwamen we groep 2 (de dames groep) tegen, die we meerdere keren tegen kwamen. Omdat de dames in de kleine kerkstraat op een terrasje gingen zitten samen met de heren groep, konden wij door lopen.

Bij het oude stadhuis van Venlo moesten we Wapen/familie schilden tellen, na 6 a 7 rondjes(vooral Met een hoop gevloek..haha) om Het stadhuis,

Kwamen we op 87 wapen/familie Schilden. (juiste antwoord 89 pfff). Na vraag 30 was het tijd voor een versnapering. En deze was goed verzorgd bij het schnitzelparadijs.



Daarna ging onze tocht verder langs sprookjes en bekende venlonaren, pepernoten en chocolade (hé Danny, die we in 1 keer kwijt waren).
Langs verscheidene kerken.

Poorten tellen bij het oude PTT

Gebouw. Waar in gesteente vier poorten waren uitgebeeld.



We waren bijna aan het einde van de vragen reeks toen het erg donker begon te worden, ze hadden al voor speld dat er die dag regen zou gaan vallen, we waren op tijd bij de auto toen het begon met hard waaien en onder weg terug naar de accommodatie begon het ook erg hard te regenen, we waren gelukkig op tijd in de auto.

De derde opdracht was iets in knutselen over de dropping.

Nadat iedereen terug was op de locatie, konden we gaan eten. wat er lekker uitzag en goed door iedereen naar binnen werd geschoven.



Die avond werd het niet laat gemaakt door de meeste, maar degene die nog op zaten, hebben we nog hard gelachen om een "bondjas" en over iets wat "piep in" werd genoemd, he Mario..

Zondag ochtend waren er al die er vroeg uit waren en de koffie stond alweer te preutelen, nadat iedereen zich had aan gekleed en had gegeten kwam daar dan toch de uitslag van de kunstwerkjes van iedereen, deze werden opgehangen, omgehangen of op tafel gezet. Elk team moest ieder werkstukje beoordelen en een punt geven van 1 tot 4. Toen kwam de uitslag van de pubquiz en daarna de antwoorden van de stadstocht, onder het genot van een bak koffie en een groot stuk gebak.



Alle punten werden bij elkaar op geteld en daar kwam een winnaar uit van heel het weekend.

5 de plaats: de mannen groep. (Rens, Will, Frans S, Willie) 92,5 punten

4 de plaats: de groep van, Hans, Karien, Gert-Jan en Marion met 104,5 punten

3 de plaats: de toontjes (Toon, Nancy, Kimberley, met 114 punten

2 de plaats: voor de vrouwen groep. (Angeline, Miranda, Jacqueline, Lindsey) met 126 punten

1 ste plaats: de groep van: Danny, Remy, Henja, Shirley, Joevailey en Saskia met 128,5 punten.



En toen was het gezellig weekend weer voor bij, de meeste hadden hun spullen al in de auto gelegd, dus het was gauw stil op de locatie.

Mario en Patrick bedankt voor het super gezellig weekend, voor de goede zorgen, het lekker eten en drank, haha.

Tot volgend jaar. Danny, Remy, Henja, Shirley, Joevailey, Saskia